

# Eerst flink klimmen, dan smullen van een



Tip

## Kant-en-klare picknick

Superhandig! Gewoon een dag vooraf bellen en je kunt een rugzak gevuld met een complete picknick ophalen bij een van de drie Desselse handelaars die het pakket aanbieden. Je betaalt 10 of 15 euro (standaard- of luxeversie) of 5 euro voor kinderen. De handige rugzak mag je houden.

## 2 PAGADDERPAD (ANTWERPEN)

### Avontuur voor groot en klein

Een nieuwe lente, een nieuw pad? Zo klinkt het toch in de **Kempense gemeente Dessel** waar het **Pagadderpad** werd ingewandeld. Ideaal voor gezinnen met 'pagadders', zoals de naam doet vermoeden, want de route is kort maar zit vol avontuur. Of, om het met de woorden van de brochure te zeggen: een boswandeling voor iedereen die graag beweegt en speelt in de natuur.

### Zo wandel je

**Vertrek:** bezoekerscentrum Sas4-toren.

**Lengte:** 2,5 km

**Wegwijzers:** oranje bordjes met pagadder (roodharig meisje)

**Bereikbaarheid:** met de trein, zie [www.b-rail.be](http://www.b-rail.be)

**Kaart:** downloaden via [dessel.be](http://dessel.be)

**Info:** Toerisme Dessel, [dessel.be](http://dessel.be)

### Hoog en droog op de toren

Op de **Sas4-Toren**, 37 meter hoog, geniet je van een fan-tas-tisch uitzicht, op de plassen, de kanalen, de vele bootjes en de watersporters die zich hier in lente en zomer naar hartenlust uitleven. Maar... je moet wel eerst 216 trappen klimmen. Om het eerst boven?

### Pannenkoekenstop

Klauter langs de touwen op de brug en zet je route verder richting **pannenkoekenboot Den Diel**. Die ligt aangemeerd op een unieke plek: bij het kruispunt van vier kanalen. Geniet op de boot van het uitzicht over het water, terwijl je smult van een stevige pannenkoek, als je tenminste een keuze hebt kunnen maken uit de 285 soorten op de kaart, allemaal ambachtelijk bereid en supervers. [pannenkoekenbootdessel.be](http://pannenkoekenbootdessel.be)

### Breng je handdoek mee!

Vanaf hier doorkruis je het bos langs het kanaal. Kinderen mogen er heerlijk klimmen, gooien, springen, trekken, wandelen en zelfs een stukje pootjebaden in de Nete. Een handdoek en wat droge kleding in een rugzak is geen overbodige luxe. Wie wil, kan ook náást het water wandelen.



36 Libelle



Libelle 28/04/2016, bladzijden 36 & 37

All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Libelle

