

DE (H)APPY STAPPER



Met een app, de landkaart of gewoon op buikgevoel. Samen met wandelblogger MARIJN FOLLEBOUT ontdekken we de mooiste plekken van Vlaanderen. Haal het stof van die wandelschoenen en trek op pad met onze (h)appy stapper.

HET PAGADDERPAD IN DESSEL (LIMBURG)

Kinderen warm maken voor een boswandeling. Een lastige opgave in tijden van iPad en smartphone. In Dessel hebben ze er iets op gevonden met het **Pagadderpad**, een supertoffe wandeling waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en zich vuil maken. Een gewaarschuwd ouder...

«Ravotten in de beek, de max!»

Foto's: M. Follebout, Steven Richardson



«Moeten wij daar op?» Lowie (7) wijst vol ontzag naar de 37 meter hoge SAS4-toren. Hij heeft hoogtevrees, maar wil het niet toegeven. Aangevuurd door zijn oudere broer Lukas (9) vatten ze de beklimming aan. Na 217 treden staan we boven. Het uitzicht is fenomenaal. «Het kanalenkruispunt is een unicum in Europa», zegt de torenwachter ons later. Hier kruisen de kanalen Bocholt-Herentals met Dessel-Schoten en Dessel-Kwaadmechelen. Naast de kanalen liggen de uitgestrekte Kempense Meren, ontstaan na gigantische zandwinningprojecten. Verschillende meren — denk maar aan het Zilvermeer in Mol — zijn nu natuur- of recreatiegebied. Bij helder weer zie je zelfs de mijnen van Beringen door de gratis 360°-telescoop.

Brandnetels

Het Pagadderpad, aangeduid door een gele bol met een meisje, start naast de toren. 1 Met touwen klauter je tot op de voetgangers- en fietsersbrug. Hou je kroost bij de hand, want wielertoeristen komen hier gevaarlijk snel uit de bocht. Na de brug sla je links het bos in. Lukas en Lowie zijn niet te houden en zetten het op een lopen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. We balanceren op afgezaagde boomstronken, volgen een kort hindernisparcours in het bos, springen over een uitgedroogde beek, mikken met dennennappels naar een korf en duiken weg voor laaghangende takken. «Al die opdrachten zijn wel leuk», hijgt Lukas. Broer Lowie moet even getroost worden. Hij is onzacht in contact gekomen met brandnetels.

Vaartketers naspelen

Het pad geeft uit op de vaart waar een stevige boomstronk ligt. «Waarom nu touwtjetrok?», vragen de kinderen. Het pagaddermeisje in de gele bol stelt voor om de 'boomstamboot te trekken als echte vaart-



Verrassing om de hoek: hindernissen-beek

Halverwege de wandeling is een hindernisparcours opgesteld in het water. Niet alleen Lukas en Lowie amuseren zich hier te pletter. Wij klauteren enthousiast mee. Het vergt wat evenwicht om je recht te houden. We doen de hindernis verschillen- de keren tot het water in onze schoenen komt. Van alle doe-opdrachten onderweg is dit de leukste.

keters'. «Gekke naam. Wie zijn dat nu weer?», wil Lowie weten. Een vaartketer is iemand die vroeger met paarden de boten op deze kanalen voorttrok. Binnenvaartschepen hadden vaak geen motor. Om toch vooruit te komen werden de boten voortgetrokken door paarden. Het geluid van hun hoeven op de kasseien van het jaagpad maakte een ketsend geluid, vandaar de naam. In oorlogstijd wanneer de paarden werden opgeëist, trokken mannen, vrouwen en kinderen de boten voort. De idee dat kinderen ooit zo'n zwaar werk moesten doen, is een eye-opener voor de negenjarige Lukas. «Ik ben blij dat ik nog altijd kan ravotten en spelen als ik er zin in heb. Ik had toen niet graag geleefd», zegt hij eerlijk. En weg is hij, terug het bos in. Halverwege het pad passeer je een rustig kabbelend beekje. Het blijkt ons hoogtepunt van de wandeling. Beide pagadders

Haasje-over, katapult schieten... doe-opdrachtjes genoeg. De verveling slaat nooit toe

zijn niet te houden en storten zich op het hindernisparcours in het water. 2 «De max», klinkt het in koor. Lowie is iets te dries en sukkel in het water. Lukas helpt hem op het droge. «Vind je het erg dat ik nu vuil ben?», vraagt een bedremmelde Lowie aan zijn mama. «Tuurlijk niet. Waarom hebben we anders propere kleren mee?» Je kan kiezen om op het droge je wandeling verder te zetten of op blote voeten een honderd meter door het beekje te waden. Haasje-over, zigzaggen als een ree tussen paaltjes... doe-opdrachtjes genoeg. De verveling slaat nooit toe. Lukas en Lowie on-

dergaan alles zonder mopperen. Kattenkwaad uithalen, doen ze graag en een levensgrote katapult houdt ons zeker tien minuten zoet. We sprokkelen dennennappels die al vlug in het wilde weg in het rond vliegen. «Vetcool», vindt Lukas.

Ravotbenen

Een van de laatste opdrachten is een teleurstelling voor de kleine Lowie. De muziekinstrumenten hangen te hoog in de boom. Hoe hard hij ook zijn best doet, hij raakt zelfs met zijn vingertoppen de windorgels niet. Terugblikkend vindt hij de waterpret het leukste van de volgens hem te lange wandeling. Lowie heeft geen wandelbenen, wil ravotbenen. Lukas — weetgierig als hij is — vond het vooral leuk dat hij ook iets bijgeleerd heeft over de vaartketers. Elke pagadder gelukkig.

Praktisch

- **Start:** SAS4-Toren, Nieuwedijk 72Z, Dessel. Elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang. Onder de toren is een ruime gratis parking en kan je ook picknicken. Het bezoekerscentrum aan de voet van de toren is open van woensdag tot zondag, telkens van 13 tot 17 uur (tot en met 15 oktober). In juli en augustus is de toren ook open op dinsdag van 13 tot 17 uur.
- **Voor wie?** Het Pagadderpad (2,5 km) is een belevingspad voor kinderen. Neem een handdoek mee onderweg. Voorzie droge kledij voor na de wandeling. Het pad is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens. Stevig schoeisel is een vereiste.
- **Duur:** Onze wandeling (beklimming van de toren inbegrepen) nam anderhalf uur in beslag.
- **Opgelet:** Het pad start naast de SAS4-Toren waar je met touwen op de fiets- en voetgangersbrug klautert. Hier passeren fietsers in volle vaart. Hou je kroost op de brug goed bij de hand. Over de brug ga je links het bos in. Vanaf hier vind je vlot de wegwijzers in de vorm van gele ballen met een meisje op.
- **Lekker onderweg:** De Pannenkoekenboot ligt op het parcours, aan de fiets- en voetgangersbrug. Meer dan 285 verschillende soorten pannenkoeken. Open op woensdag en in het weekend. In juni, juli en augustus enkel op vrijdag gesloten. www.pannenkoekenbootdessel.be
- **Tip: De Vaart verjaart:** Het kanaal Dessel-Schoten viert 150 jaar. Dat wordt gevierd met een feestprogramma van 19 tot 24 april. <http://vaartverjaart.be>

HET LAATSTE NIEUWS

Weekendbijlagen
 • **Hoofdreactie:** Paul Daenen
 Wim Verhoeven
 Dimitri Antonissen
 • **Verantwoordelijke uitgever:** Christian Van Thillo, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegeem

gopress
 Innovating Digital Content

Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid 16/04/2016, bladzijden 62 & 63

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid

