

Kom langs, en voel je een prins op klompen!

Nog even dit

- Het Klompenbelevingspad is alleen toegankelijk op klompen.
- Wandelen gebeurt geheel op eigen risico.
- Iedere aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen wordt nadrukkelijk uitgesloten.
- Toegang alleen met een geldig toegangsticket.
- Honden aan de leiband



Openingstijden

- Vanaf het eerste weekend na Pasen tot en met het laatste weekend van september: elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
- Op weekdays buiten de schoolvakantie (alleen groepen): op afspraak.
- In juli en augustus: dagelijks van 13.30 tot 17.30 uur.
- Starten kan tot 17.00 uur.

Toegang

- Volwassenen: € 3,-
- Kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar: € 2,50
- Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis



Bereikbaarheid/parking

- GPS-adres: kruising van de Herseltsbaan (Averbode) met de Grensstraat (Laakdal)
- Auto's: op de parkeerplaats naast Afspanning Den Eik of op de parking van Uitgeverij Averbode op 800 meter van Den Eik.
- Fietsen: in de fietsenstalling

vzw Kempen Landschap
Peredreef 5 - 2580 Putte
Tel.: 015 22.82.30 - Fax.: 015 22.82.31
www.kempenlandschap.be



Dit project werd gerealiseerd met steun van Toerisme Vlaanderen, Interregproject Grensoverstapende Wandelen, provincie Antwerpen - Terra Nova en het plootproject plattelandsbeteld 'de Merode', in opdracht van de Waalse regering.



Op stap? Op klompen!

In het prinsheerlijk platteland
van de Merode





Met de klompen aan op stap! In het prinsheerlijk platteland van de Merode

Als jij nog nooit op klompen gelopen hebt, dan moet je best eens naar het Klompenbelevingspad te Laakdal komen. Dan kun je zelf ervaren hoe dat is. Het voelt heel anders dan jij gewend bent, heel anders dan je je zelfs kan voorstellen.

Het speciaal daarvoor aangelegde Klompenbelevingspad maakt het lopen op klompen tot een niet te vergeten belevenis. Stel je voor: het ene moment wandel je over droog zand, even later over kiezels en keien, houtsnippers of krakende takken... Want dat is namelijk het speciale van dit pad: het is opgebouwd uit verschillende ondergronden. Elke ondergrond maakt een ander geluid, heeft een andere geur en geeft je een ander gevoel als je er overheen loopt. Minstens zo avontuurlijk zijn de trappen van boomstammen, de oneffenheden en de hellingen in het pad, de wiebelbrug, een vlondernetwerk tussen de bomen... Dan moet je goed opletten waar je je klompen neerzet en je echt concentreren. Maar vooral zal iedereen hier enorm veel plezier hebben!

Waar je dit allemaal kunt beleven? In Laakdal, achter Afspanning Den Eik in het schitterende Merodegebied!



Lopen op klompen is pure fun

Het Klompenbelevingspad ligt in een schitterende omgeving, in de bossen achter Afspanning Den Eik in Laakdal. Op een heel natuurlijke manier word je er door het parcours geleid. Iedereen is welkom om hier te komen wandelen, op echte wilgenhouten klompen, want daar is het hier om te doen! Voelen, horen, zien en ruiken; het Klompenbelevingspad prikkelt alle zintuigen...

Allemaal de klompen aan

Klompen en platteland zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Je kan het je misschien niet voorstellen, maar er is een tijd geweest dat bijna iedereen in de Kempen op klompen liep. En dat is niet zo verwonderlijk. Klompen konden worden gemaakt uit een materiaal dat bijna overal te vinden was: wilgenhout. Ze waren niet heel duur, ze boden een goede bescherming en gingen lang mee. Bovendien waren klompen prettig om te dragen, zomer en winter.

Aan klompen geen gebrek

Bij de ingang kan je je schoenen inruilen voor echte, handgemaakte klompen. Er worden klompen voorzien vanaf maat 20 tot maat 50.



Klompenmakers aan het werk

Vlakbij het Klompenbelevingspad vind je ook het Klompenmakersmuseum, in Afspanning Den Eik. Hier is een boeiende tentoonstelling ingericht over klompen en het plattelandleven in de Kempen.



Ook kun je hier echte klompenmakers aan het werk zien. In de werkplaats maken zij nog steeds de originele Laakdalse klompen, op de traditionele manier. Wie de smaak te pakken heeft kan deze hier ook kopen. Meer info vind je op www.klompenmuseum.be

Waar beginnen?

Afspanning Den Eik doet dienst als startpunt. Ook is hier Brasserie Den Eik ondergebracht. Dit is een gezellig begin- of eindpunt van elk bezoek aan het Klompenbelevingspad, het Klompenmakersmuseum of de achterliggende Merodebossen. Meer info vind je op www.deneik.com

